

## **Thema-avond Vluchtelingen – korte terugblik**

Ruim tachtig mensen woonden onze thema-avond op 18 november 2015 over vluchtelingen bij. Op deze avond werden we geboeid meegenomen door Tineke Strik, lid Eerste Kamer voor GroenLinks, in het overzicht van vluchtelingenstromen richting West Europa. Hoewel sommigen in West Europa het gevoel hebben overstroomd worden met vluchtelingen, blijken in het Midden Oosten en Afrika veruit de meeste vluchtelingen in de regio opgevangen te worden. Ondanks dat er veel van ons land gevraagd wordt, bleek Nederland zo'n twintig jaar geleden in de periode van de Balkanoorlogen wel grote aantallen vluchtelingen te kunnen opvangen. Tineke pleitte voor nuancering rond de opvatting over vluchtelingen, want naast de door de media veelal belichte negatieve reacties, zijn er ook veel positieve reacties en initiatieven. De last is kortom groot, maar de draagkracht ook. Zo is er op allerlei plaatsen in Nederland een 'overaanbod' van vrijwillig(st)ers en hebben sommige organisaties dan ook een 'stop' moeten invoeren.

Burgemeester Henk Jan Meijer vertelde over de procedurele aspecten van het verzoek vorig jaar voor opvang in de IJsselhallen, en wat hij daarvan geleerd heeft voor toekomstige vraagstukken. De burgemeester gaf aan wel een grotere rol weggelegd te zien voor een regionale inbreng en verantwoordelijkheid voor opvang.

De voorzitter van het lokale Rode kruis legde uit dat zijn organisatie zich primair richt op het 'in de kleren steken' van de vluchtelingen in Zwolle; daarvoor is ook een Welkomwinkel geopend.

Twee vertegenwoordigsters van Vluchtelingenwerk gaven de aanwezigen een inkijkje wat er in opvanglocaties zoal speelt en hoe daar een ondersteunende bijdrage aan te leveren is. Ook de Stichting Present, een soort makelaar voor vrijwilligers-activiteiten, levert in het geheel van de maatschappelijke opvang haar bijdrage.

Vanuit de zaal werden de nodige vragen gesteld aan de gastsprekers maar ook ideeën aangeleverd, waaronder het idee om als burger een of meer IJsselhalbewoners bij je thuis de gelegenheid te bieden om tot rust te komen en wat activiteiten te bieden waarin de IJsselhallen niet kunnen voorzien, zoals in kleine groepjes muziek maken of eten koken of...

Al met al een zeer geslaagde thema-avond.